

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met *Goed gedaan!* aan het thema 'Wennen'.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen (weer) wennen aan het schoolritme, de leerkracht en hun klasgenootjes.

Veranderingen en nieuwe situaties kunnen spannend zijn. Uitleg en geruststelling kunnen dan helpen.

In de klas komt het volgende aan de orde:

- Wennen aan iets nieuws gaat meestal vanzelf.
- Hoe stel je je voor aan mensen die je nog niet kent: aankijken, handje geven, naam noemen.
- Mensen die je al wel kent kun je verschillend begroeten: 'hallo' zeggen, handje geven, kus geven.

Tips voor thuis

- Bereid uw kind voor op nieuwe situaties door te vertellen wat er gaat gebeuren.
'Er komt een nieuwe oppas, ze heet Ankie.'
- Leg daarbij de nadruk op leuke en al vertrouwde zaken.
'Ankie is heel aardig en past ook weleens op Max.'
- Vindt uw kind iets nieuws spannend, stel hem dan gerust.
'Je moet er nog aan wennen, maar dat gaat vanzelf.'

vind je iets nieuws spannend of raar?



je went vanzelf, echt waar!